



ÅRSBERÄTTELSE

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 2021

FILADELFIKYRKAN
STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 2021

Det är med stor tacksamhet vi lägger fram årsberättelsen för 2021. Det var ett år som präglades av pandemin och restriktioner. Ändå är ljuspunkterna många i denna berättelse. Inte minst har pandemin bidragit till att Filadelfiaförsamlingen fått ett starkt genomslag digitalt. Antalet prenumeranter på våra sociala medie-kanaler har ökat dramatiskt. Även ekonomiskt har vi klarat oss bra genom pandemitiden. Trots att vi inte kunnat mötas till gudstjänst har troheten i givandet varit stark. Genom många samtal har jag förstått att pandemin har fått många att fundera på vad som är viktigt i livet. Man har fått tid att tänka efter och landat i att tron och församlingen är viktiga värden. För många har alltså pandemitiden bidragit till en omprövning av livet som har lett till en förnyad överlåtelse till församlingen och Guds verk.

Samtidigt har restriktioner och långa uppehåll av gudstjänstliv och verksamhet varit utmanande för många. Inte minst ser vi detta bland barn och unga. För en tonåring är två år en ocean av tid. Man hinner skaffa sig nya vanor och nya vänner. Det stora böneämnet när pandemin nu är över är den unga generationen. Där handlar det många gånger om att göra en total nystart.

När vi nu gör bokslut över 2021 är trots allt den starkaste känslan tacksamhet. Under nästan två år har vi genomgått en global pandemi. I församlingen har många varit sjuka och vi har haft flera dödsfall i Covid-19. Gång på gång har vi blivit påmind om hur skört livet är och i vår gemenskap finns vänner som förlorat älskade familjemedlemmar på grund av pandemin. Låt oss vara rädda om varandra och värdesätta varandra. Ändå skulle saker kunna ha varit så mycket värre. När vi nu ser tillbaka på tiden vi gått igenom så är min uppfattning att Gud har hjälpt oss igenom alla svårigheter. Det jag tar med mig är vissheten om att Gud är trofast genom allt och det är med stor förväntan vi tar oss an framtiden.

Stockholm 2022-03-25

Niklas Piensoho
Föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

Mälarökyrkan

Även 2021 präglades vår omvärld på många sätt av Coronapandemin. Vi har fått anpassa oss efter olika restriktioner och på många sätt har vi levt med begränsningar. Men vi har fått glädjas över de tillfällen vi fått mötas, både fysiskt och digitalt. Vi har också fått ta emot nya människor i vår gemenskap vilket vi är så glada för. Under våren fortsatte vi med digitala gudstjänster tillsammans med hela Filadelfiaförsamlingen.

I Mälarökyrkan hade vi årshögtid via Zoom och likaså digitalt kyrkkaffe varje söndag i samband med de digitala gudstjänsterna. Under våren gjorde vi även lokalt inspelade andakter och livesändningar på Facebook. Vi är så tacksamma för våra tekniker som möjliggjort dessa sändningar.

I juni kunde vi äntligen börja samlas igen och vi hade sommarandakter i kyrkan varje söndag under hela sommaren. Vi hade dessutom *Öppen Kyrka* varje torsdagskväll. Hösten startades upp med en församlingsdag på Drakudden i början av september och efter den började vi med gudstjänster och Smash på plats i kyrkan igen. Vilken glädje det var! Under december samlades vi till adventsgudstjänster med temat "Hopp" och lördagen innan första advent hade vi *Öppen Kyrka* med café och ett bord med försäljning från Kyrkornas Secondhand. Vi stod utanför kyrkan och mötte människor i centrum genom att bjuda på glögg och dela ut jultidningar från Dagen.

Församlingens personal

I slutet av sommaren meddelade Erik Valier att han valt att avsluta sin tjänst som pastor i Mälarökyrkan. Detta ledde till en rekryteringsprocess där församlingen under hösten landade i att kalla Frida Igefjord till ansvarig pastor och inleda en rekryteringsprocess för att anställa en ytterligare en pastor. Under november och december var Hanna Linbro anställd på 20% med ansvar för ungdom för att avlasta Frida. Pernilla Thörewik har under året varit anställd 15% för att arbeta med Birka Gospel och Välkommen hem-gudstjänster.

Barn

Vår barnverksamhet Smash handlar om relationer. Allt vi gör främjar relationerna mellan barnen, mellan barn och ledare samt mellan barnen och Jesus. Därför har det inte varit optimalt att göra digitala sändningar men vi har under denna period satsat på att uppmuntra och utrusta föräldrar med verktyg för att samtala om tron tillsammans med sina barn.

På loven, sportlovet och påsklovet, hade vi aktivitetsdagar för barnen på mellanstadiet. I maj kunde vi börja med Smash på plats i kyrkan för barnen på mellanstadiet, vilket var väldigt roligt. I mitten på juni genomförde vi Smash Camp 2021, två dagläger för barn i åk 2–7. Dessa läger gjordes gemensamt med hela Filadelfiaförsamlingen och från Mälarökyrkan deltog ca 10 barn. Temat för lägret var att växa med Jesus och vi undervisade om Andens frukter. Under hösten kunde vi äntligen ses mer som vanligt igen och i december medverkade Smash med julspel på vår familjegudstjänst.

2021 har vi mött 73 barn och vi har haft 12 ledare på Smash. Det är en förmån och ett förtroende att vi får möta dessa barn och dela vår tro med dem och se dem växa.

Ungdom

Läsåret 20/21 hade vi en konfagrupp på 6 tonåringar som träffades varje tisdagskväll, ibland på plats och ibland digitalt. Vi avslutade året med att åka på Konfaläger på Drakudden tillsammans med konfagrupperna från Filadelfiakyrkan och sedan hade vi vår konfagudstjänst i Mälarökyrkan den 22 augusti.

Vecka 27 hade vi förhoppningen att kunna åka på Hampeveckan med alla tonåringar men pga de restriktioner som gällde så ställdes lägret in. Därför genomförde vi i stället Vecka 27, ett dagläger i Filadelfiaförsamlingen för ungdomar i både högskolan och gymnasiet. Dagarna fylldes av gemenskap, goda samtal och på kvällarna hade vi gudstjänster där vi utgick från temat "Vi älskar därför att han först älskade oss".

Under sommaren hade vi Summer hangout varannan söndag eftermiddag där vi möttes utomhus och hängde tillsammans. Till dessa träffar bjöd vi in både de som går på högskolan och gymnasiet. I slutet av augusti startade vi upp Fearless Generation (FG) i Mälarökyrkan. FG är vår verksamhet för tonåringar som går på högskolan och huvudfokus har varit på fredagar då vi samlas i kyrkans kafé och kyrksal. Målet med kvällarna är att bygga gemenskap mellan tonåringarna och att de ska få växa i sin relation med och tro på Jesus. Vid vissa tillfällen har vi också deltagit på Big Friday i Filadelfiakyrkan. Under året har vi mött 18 olika tonåringar på fredagarna och vi har haft 4 ledare. För de tonåringar som går på gymnasiet har vi under året samlats för olika träffar bla mellokväll och brunch. Dessutom har vi gemensamt gått på Filadelfia 18.00, gudstjänsten för unga inne i Filadelfiakyrkan.

Pandemin har varit svår för många människor men den har slagit extra hårt mot våra tonåringar. Vi som församling har en utmaning i att samla tonåringarna just nu och för många tonåringar så har pandemin förändrat deras relation till församlingen. Men unga människor ligger på församlingens hjärta och vi fortsätter att be för dem och vi längtar efter att hitta nya sätt att nå dem.

Kyrkornas Secondhand

Under året har verksamheten på Kyrkornas Secondhand präglats av de restriktioner som varit en följd av pandemin och att butikschefen Erika Jarander avslutade sin tjänst i april. Detta medförde vissa förändringar i struktur och organisation. Vi påbörjade en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny butikschef och Mia Camp som är biträdande butikschef blev tillförordnad butikschef under rekryteringsprocessen. Dessutom har Loulou Wikström Litzén haft en mindre deltidsanställning för att stötta Mia under denna tid. Under hösten blev det klart att Alexandra Manfredsson blir ny butikschef, med tillträde i januari 2022. Mia har under året som gått gjort ett fantastiskt arbete i butiken och nu ser vi fram emot 2022 med full bemanning. Trots dessa förändringar kunde butiken ha öppet under hela året, med något anpassade öppettider. Under sista delen av året hade vi en fantastisk försäljning. Intäkterna har varit så pass bra att vi har kunnat skicka 850 000 kr i bistånd till olika projekt runt om i världen. Vi är så tacksamma för alla volontärer som gör ett fantastiskt arbete och alla som lämnar in gåvor som vi kan förvalta så att det gör skillnad för människor runt om i vår värld.

Smågrupper

För många har den lilla gemenskapen varit viktigare än någonsin när vardagen har förändrats pga pandemin. Under året har vi haft åtta smågrupper som samlats för att dela livet med varandra mitt i veckan. Grupperna har lite olika struktur och upplägg men det som är gemensamt för dem är att det är en plats där vi delar vår tro med varandra och ber med och för varandra.

Mission

Mälarökyrkans mission 2021 blev mycket annorlunda; missionsrådet reducerades till hälften, inga resor gjordes och vi hade inte heller några besök. Men vi fortsatte att ge ekonomiska bidrag till färdigställandet av ett elevhem som kallas Malarökyrkan Ekero Hostel på Shinyanga, Tanzania, med plats för 164 elever. Vi gav bidrag till bibelskolan i Tazengwa, Tanzania och bibelskolan i Mugara, Burundi. Till den senare förmedlades även gåvomedel som kom in i samband med Henry Stålgrens begravning. Dessutom har bidrag gått till familjen Lindén (IBRA) och familjen Moldakmatov (Kirgizstan). Från Mälarökyrkans del av intäkterna från Kyrkornas Secondhand kunde i slutet av året bidrag sändas till PIS Shinyanga i Tanzania, Gakwende - ett skolhem för barn med funktionsnedsättningar i Burundi och till Cochabamba i Bolivia, med stöd till fattiga familjer och barn.

Birka Gospel

Birka Gospel startade 2021 med körövningar på distans. Ca 20 personer var med varje måndagskväll via Facebook eller Zoom. Trots saknaden av att få träffas och sjunga tillsammans så kändes det ändå fint att på något sätt kunna hålla ihop körgemenskapen. Vid höstterminens start kunde vi äntligen återgå till körövningar på plats i kyrkan. Den 16 oktober hade vi en kördag med efterföljande konsert tillsammans med kören By Grace. Under höstterminen medverkade även kören i två gudstjänster i Mälarökyrkan.

Ekonomi

I församlingen har vi fått anpassa våra gudstjänster och i Kyrkornas secondhand våra öppettider efter pandemin och dess restriktioner, något som också har påverkat ekonomin. Trots det är vi tacksamma för den trofasthet som församlingens medlemmar och kunderna från Kyrkornas secondhand visat som månad efter månad har offrat och kommit för att handla.

I församlingen har vi inte riktigt nått upp till vår budget när det gäller insamlade medel och uthyrningar av våra lokaler. Men trots det är församlingens ekonomi så pass stabil att vi har kunnat göra en del investeringar i våra lokaler i form av förbättrad IT, inköp och installation av en ny värmepanna och nytt låssystem. Vi har inte heller behövt dra ner på något utifrån planeringen av de olika verksamheterna vi har i församlingen.

Närradion Morgonluft

Morgonlufts sändningar har fortsatt att vara ett trevligt sällskap hemma hos Ekeröborna på lördagsförmiddagarna. Via webben når sändningarna runtom hela landet och världen. I programmen har vi lyssnat till intressanta gäster som delat med sig av sina berättelser och musiken har som alltid en stor plats i sändningarna. Vid högtider som påsk och advent har vår pastor Frida varit gäst och talat om vad som händer i Mälarökyrkan kring dessa högtider.

Omsorg

Pandemin har gjort oss extra medvetna om vårt viktiga omsorgsarbete och tyvärr har också detta arbete fått begränsas på grund av pandemins restriktioner. Besöksgruppen på Svartsjöanstalten har fått pausa sina besök under en längre tid men i oktober fick de träffa Olle Jonasson som är ny fängelsepastor och under december kunde de äntligen göra ett första besök efter pandemin. I december hade vi inte möjlighet att ordna en julfest för församlingens seniorer utan vi åkte i stället runt och delade ut julblommor till alla som var 80 år eller äldre. Det var en uppskattat liten turné för såväl de som fick blommorna som för de som fick göra besöken. I december hade vi ett tillfälle med Café Mälarö då vi bjöd in alla gruppboenden i Ekerö Kommun. Det var en stor glädje att kunna träffas igen efter ett långt uppehåll pga pandemin. Vår själavårdsgrupp har under året haft träffar där församlingens behov av själavård på olika sätt diskuterats. Gruppen har också varit verksamma med samtalsuppdrag. Under året har vi sett ett behov av en omsorgsgrupp som leder arbetet med bla hembesök och uppvaktningar. Denna grupp hoppas vi ska bli till stor välsignelse för församlingens äldre och åsidosatta.

Slutord

Under året har följande tre församlingsmedlemmar flyttat hem till Herren:

Henry Stålgren - 21 mars 2021

Astrid Eriksson - 23 september 2021

Marita Wennerholm - 27 september 2021

Vi tackar Gud för deras liv och vad de betytt för vår församling och Guds rike. När en människas livsgärning summeras blir Guds trofasthet, nåd och omsorg tydlig. Genom allt har Herren burit och genom djupa dalar och höga berg har Han gått bredvid. På samma sätt ser vi att Gud varit med oss i Mälarökyrkan under året som gått. 2021 har varit ett år med både dalar och toppar och vi är så tacksamma till Gud för att vi får vara en kyrka för människorna här på Ekerö men också att vi får finnas till för landet och världen.

Vi är så tacksamma för Guds trofasthet under 2021!

Ekerö 10 februari 2022

Frida Igefjord

Pastor i Mälarökyrkan

Tyresö Pingstkyrka

Pandemin höll i sig under vintern och våren 2021 men ändå upplevde vi att vi gick mot ljusare tider. Vaccinationerna ökade, vi hade upparbetade rutiner för hur vi skulle bete oss och många hade genomgått en infektion och var immuna. Dessutom närmade sig att varmare månader. Församlingen höll ut i gudstjänst och bön, i smågrupper och anpassade verksamheter för barn, unga och seniorer samt fortsatte att ställa om till digitala alternativ eller att mötas utomhus när det gick.

Under våren stod det klart att församlingens pastor sedan ca 10 år, Samuel Jonsson, var på väg att gå vidare mot en ny tjänst i Hovslätt utanför Jönköping. Samuel och hela familjen avtackades med avskedsgåva och hälsningar på flera Zoom-möten under våren. Tyresö pingstkyrka tackar Gud för Samuel och en lång och förtjänstfull insats. Under hans tid har församlingen gått mot att förnyas och bli en spegel av det samhället vi lever i bland annat genom att allt fler medlemmarna har rötterna i olika delar av världen. Församlingen såg fram emot att få möta Samuel med familj i en fysisk avtackningsgudstjänst längre fram när omständigheterna skulle tillåta.

Sommaren 2021

Församlingen gick så in i en vakansperiod under sommaren då många behövde välförtjänt vila. Samtidigt fick många goda, ideella krafter fortsätta ta vid i sociala vandringar, sommarandakter och häng för barn, unga och familjer för att nämna några exempel. Året som låg bakom hade varit utmanande; både genom pandemin, pågående byggprojekt och ett ledarskifte i församlingen.

Hösten 2021

Efter en sommar med lättade restriktioner gick vi in i en hösttermin utan att veta vad som väntade men vi kan tacksamt konstatera att vi kunde börja mötas igen. Kyrkan öppnade upp för gudstjänster och verksamheter som vi längtat efter satte igång på nytt.

I september installerades församlingens nye pastor, Carl-Johan R Freed. Han kom närmast från Hela Människan - kyrkornas sociala organisation - söder om Stockholm. Dessförinnan tjänade han som pastor i Skarpnäckskyrkan där han fortfarande bor med sin familj, inte långt från Tyresö. Det blev en glädjehögtid första helgen i september. Under hösten landade Carl-Johan så smått i gudstjänsterna under temat "Guds rike". Många nya människor mötte upp; både personer som börjat komma tillbaka efter pandemins första fasen men också nya ansikten som hittar till kyrkan, varav många rötterna i andra länder. Ledningsgruppen samlades åter och våra verksamheter kunde komma igång vecka för vecka.

För att förbereda oss för den nya kyrkobyggnad som ska inrymma allt vårt arbete bestämdes att Carl-Johan skulle ha expedition och mottagning ett par dagar i veckan på Masten second hand i stället för i gamla kyrkan.

Gudstjänster och barnkyrka

Vi fortsatte att fira gudstjänst på söndagar kl.16.00. När det gick öppnade vi för kyrkfika i församlingssalen kl.15.00. Barnkyrkan kunde starta igen under Hanna Steffen och hennes medhjälparens ledning. Vi kunde även fira nattvard men valde att pausa de personliga förebedjarna

och vi var noga med hur vi satt när vi möttes. Olika solister och team bokades in för att variera gudstjänstlivet. Pastor Carl-Johan fick bli varm i kläderna och lära känna församlingen. Vi fick också besök av bl.a. Niklas Piensoho. Vår egen omsorgspastor Lalle Ericson samt SALT-ledaren Amadéus Eskengren predikade också. Vi hade flera fina gudstjänster för alla åldrar då gammal och ung möttes till gemensam gudstjänst. I advent fick vi så till sist på traditionellt sätt fira in julen.

Bön

På torsdagskvällarna öppnade vi kyrkan för bön. Under pandemin har det betts mycket bakom skärmar och i hemmen men det finns en poäng att mötas inför Guds ansikte rent fysiskt oavsett om vi är en handfull eller ett stort gäng samlade till bön. Olika personer har turats om att hålla ihop stunden med början i Guds ord, tillbedjan och sedan förbön för vår värld, våra områden och till sist personliga böneämnen. "Rum för helande" kom inte i gång under hösten men planerade för en nystart 2022. Däremot kom det in många förbönsämnen via sms och webben som Lalle Ericson diskret och respektfullt distribuerat till förbönsteam.

Smågrupper och omsorg

I början av hösten satte pastor Carl-Johan i gång med en översyn av matrikel och smågrupper. Flera nyckelpersoner har varit behjälpliga. En hälsning till hela församlingen har skickats ut i omgångar med presentation av nye pastorn och visionen för nya kyrkan samt möjlighet att ta kontakt för samtal. Men minst lika viktigt är att kunna mötas på annat sätt i en mindre grupp. Därför har en översyn gjorts av de olika smågrupper som finns runt Tyresö pingstkyrka och som pastorn har en förteckning över. Somliga grupper har pausats eller upplösts av naturliga skäl. Andra har hållit i gång under hela pandemin. Några har gjort en nystart under hösten eller är på gång att starta upp. Vi gläds över en mångfald av olika små grupper som möts runt om i vårt område och närliggande kommuner.

Alpha

De senaste årens Alpha-kurser har varit väldigt lyckade. Ett flertal personer har i omgångar gått någon av våra varianter av Alpha - antingen ordinarie grundkurs eller böne- och äktenskaps-Alpha. Ledare har varit Thomas Sidblad med team som också själva gått olika träningskurser. Efter avslutad kurs sker en individuell uppföljning och möjlighet att t ex ingå i en smågrupp. Detta arbete fortsätter under 2021 - 2022.

Café träffpunkten

Café Träffpunkten startade i september med samlingar på onsdagar kl.11.00. Fika, sång och musik, föredrag och samtal, livsberättelser och reflektioner. Det har varit god gemenskap för daglediga varav de flesta är seniorer av olika slag. Gäster som står församlingen nära besökte vid olika tillfällen. Flera av våra egna medlemmar (Lalle Ericson, Sven-Erik Johansson, P-O och Rakel Bjällhag, Nisse och Sonja Karlsson m fl.) planerade och bidrog till att det blev ett caféprogram hela hösten. I december avslutades terminen med jullunch. Det var en stor glädje att få mötas igen efter en lång tid av paus och distansering. Bara att kunna samlas och se varandra i ögonen igen - om än på någon meters avstånd - gör stor skillnad för välmågan.

DoJ & Salt

Efter en sommar med punktinsatser för våra barn och ungdomar i DoJ (Du och Jesus) och SALT, såg vi möjligheten att kunna starta i kyrkan igen på fredagskvällar. De yngre möttes lite tidigare i kyrkan till fika och roliga aktiviteter samt en avslutande andakt. Ledargruppen för DoJ möttes i september. Man kunde då med glädje konstatera att vi har gott om volontärer i olika åldrar under sammanhållande ledning av Rode Kennerberg. Ända in i kaklet i december kunde DoJ:arna mötas och fira av gamla kyrkan med brännboll i kyrksalen om än med mjuka bollar! Amadéus Eskengren fortsatte med en deltidsanställning under hösten. Med liv och energi samt några trogna medhjälpare kunde SALT komma i gång igen. Temakvällar, sport och lek i en gympahall i Carl-Johans gamla Skarpnäck-hoods och många härliga stunder väntade. Amadeus avslutade alltid kvällarna med en värdefull och inspirerande stund med fokus på Jesus. Gång på gång har vi överraskats av inte bara välkända ungdomar utan också att de dragit med sig nya vänner. I slutet av året fanns ett helt nätverk av SALT:are varav ett flertal inte tidigare har en direkt koppling till kyrkan.

Mission

Som kyrka talar vi ibland om "missio Dei", Guds mission. Detta handlar om Guds sändande av sin son Jesus Kristus till världen; En mission som berör alla människor i alla tider, hela människan, hela mänskligheten och hela skapelsen. Denna mission är således också församlingens mission - vårt hjärta och vår identitet i allt vi är och gör oavsett var, när och hur. Vi verkar lokalt och regionalt i egenskap av Tyresö pingstkyrkan men vi vill också lyfta blicken utöver Sverige och världen genom det engagemang vi har via vårt missionsråd under Bo Björkstens ledning. Genom Masten second hand är vi med och stöttar olika PMU-projekt. Via Filadelfiaförsamlingen är vi med i den världsvida missionen och inte minst genom understöd till pionjärförsamlingen i Sankt Petersburg genom Andreas Frankner. Det är också glädjande att se ett pionjärprojekt växa fram i Akalla samt på olika sätt fortsätta hålla kontakt med våra vänner i öst och särskilt Lettland.

Församlingens största konkreta insats är understödet till arbetet i Kongo genom Miza Landström som också besökte Kongo i slutet av året. Ingvar-Center har nu 134 inskrivna elever, en ökning med 30 elever under 2021. Ca hundra av eleverna har någon form av funktionsvariation. Dessa är i åldrarna 6 - 30 år. Ca 80 barn äter på skolan varje dag. Några barn har påbörjat habilitering med sjukgymnast två gånger per vecka och tre barn har kunnat skrivas in i vanlig skola under 2021. En ny klass har skapats för de äldre eleverna. Fokus är på kök och hemkunskap för att förbereda dem inför ett mer självständigt liv. Personalen består av 16 personer och under 2021 har en ny lärare engagerats. Projekt "Mamma Evys hus" är på god väg. Bygget pågår och det kommer bli ett fantastiskt hus. En del återstår dock innan vi kan öppna t.ex. ytskikt, toaletter, dörrar och fönster, möbler och inredning. Vi hoppas att våning ett blir färdigställd under året.

Övriga mötesplatser

Församlingen har många platser där medlemmar och de som besöker oss kan mötas till bön, samtal och gemenskap. Förutom självklara mötesplatser som gudstjänster och verksamheter så är många av dessa sammanhang informella. Man hejar på varandra i centrum eller tar en lunch ihop. Det kan vara spontana träffar ute i samhället, på jobb och skola, i hem och familj. Detta gäller även besöken hos varandra och i våra smågrupper eller i enskilda självvårdssamtal. Under pandemin har de sociala vandringarna utomhus i olika områden fyllt en särskild sådan funktion. Tidigare samlingspunkter som

t ex Kreativt café och språkträning har pausats men det finns alla möjligheter att göra nystarter i våra nya lokaler i Lindalen.

En speciell roll har Masten second hand i egenskap av en mycket viktig social mötesplats. Second hand har en rubrik här i årsberättelsen men vi vill lyfta fram dess speciella sociala roll. Här samlas volontärer, man erbjuder stöd och hjälp för socialt utsatta, vi stöttar personer i arbetsträning och olika grupper som behöver komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Ett viktigt nav är morgonsamlingarna måndag-fredag kl.9.00 med bibelord, samtal och bön som samlar en brokig skara och dit alla som vill är välkomna.

Advent, jul samt avslutning för kyrkan

Precis innan strängare restriktioner hann vi påbörja adventsfirandet i kyrkan. Vi avslutade en tid innan jul med Jazzmas - en julkonsert till förmån för vårt arbete i Kongo samt en stor Nobelfest för våra barn och unga i DoJ och SALT.

Med tacksamhet ser församlingen tillbaka på 40 år i samma byggnad. Med tillförsikt blickar vi framåt mot en ny kyrka 2024. Men innan dess väntar en interim tid i Bollmoradalens kyrka, tillfälliga lokaler i Lindalen samt engagemang på Masten. Under hösten har en tömningsgrupp under ledning av Thomas Schölin gjort ett fantastiskt jobb att utrymma kyrkan. Mycket kommer att förvaras i väntan på ny kyrkbyggnad. Annat används i Lindalen och en del har kommit second hand till del. Glädjande nog anlände kyrkbänkarna strax före jul till våra vänner i Jelgava, Lettland! Många goda krafter har varit involverade i förberedelsen av denna flyttprocess. I flera år har en projektgrupp under ledning av Leif Kennerberg och Rolle Ericsson arbetat i nära kontakt med Sören Eskilsson från Filadelfiaförsamlingen. Ordförande Stefan Forsén har varit en spindel i nätet för att samordna såväl avslutande som nya insatser. Utöver detta har många bidrag i form av vaktmästare, nyckelansvariga, bokningsansvariga för både externa och interna samlingar, serveringsgrupper, köksfolk, mötesvärdar, tekniker och många, många fler. Vidare har nyhetsbrev och information skickats ut förtjänstfullt av Ivan Valfridsson. Våra ansvariga för hemsida och sociala medier, Christin Holton-Edberg och Peter Edberg, har kompletterat digitalt. För att travestera Skriften: *"... om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas"*.

Personal och ledning

Carl-Johan R Freed, pastor på heltid sedan september-21

Hanna Steffen (Barnkyrkan) 30% , Amadéus Eskengren (SALT) 20 % , Indra Edberg (administration / Planning Center) 10%

Församlingsledningen består av församlingstjänare och pastor och utgör Ledningsgruppen. Se Funktionslista för mer information. I snitt möts denna grupp ett antal gånger per termin för att göra en översyn utifrån visionen samt dra upp konkreta riktlinjer för det mer löpande arbetet.

Samfund och ekumenik

Tyresö pingstkyrka är en del av Filadelfiaförsamlingens nätverk av församlingar runt Stockholm och i den världsvida missionen. Genom Filadelfiaförsamlingens styrelse, personalgrupp samt kyrkorna i Åkersberga, Mälaröarna och pionjärarbetet i Akalla, får Tyresö del av mycket värdefullt stöd och hjälp. Det kan handla om personal- och ledarträffar, enskild handling och stöd, ekonomiskt

understöd, hjälp i administration och teknik. Och - inte minst - möjligheten av att vara del i ett större sammanhang inför Gud med tillbedjan, bön, undervisning, tillbedjan och kollegial gemenskap samt personaldagar på Drakudden, konferenser och ungdomsträffar som SMASH.

Tyresö pingstkyrka är också del i den lokala och regionala ekumeniken på sydöstra Södertörn. Under hösten har pastor Carl-Johan börjat lära känna vänner i Svenska kyrkan, Tyresö Frikyrkoförsamling samt inom den katolska kyrkan.

Masten second hand

Här följer en verksamhetsberättelse för second hand i två delar. För våren 2021 skriver Solveig Sidblad följande:

2021 fortsatte att präglas av corona-restriktioner med begränsat antal kunder och frånvaro av många volontärer. Tack vare utökade öppettider och ett fantastiskt jobb av den befintliga personalen, inklusive ett kvällsgäng äldre volontärer, kunde vi ändå hålla uppe försäljningen på en hållbar nivå. Öppettiderna har varierat något under året och anpassats både efter kundtryck och tillgång på personal. Pandemin har gjort att verksamheten tvingats till stor flexibilitet. Tyvärr letade sig också covid 19-smitta in bland personalen under våren med smittspårning och karantän i omgångar som följd. Det frestade på övrig personal. Under våren fortsatte förankringen av de nya rutiner för gåvomottagning och beredning som genomfördes i samband med ombyggnaden i november 2020. Vi öppnade så småningom upp för att ta emot personer för arbetsträning, praktik och samhällstjänst. Nu påbörjades också rekrytering av efterträdare till Solveig Sidblad som skulle gå i pension samt vikarie för Emelie Villarroel som väntade barn till sommaren. En viss omorganisation av tjänster gjordes i samband med detta. Det var med stor glädje vi i början av juni kunde anställa Miguel Malaguti som butikschef och som vikarie för Emelie som efter barnledigheten går upp till denna tjänst, samt Birgitta Gabrielsson som biträdande butikschef. Solveig Sidblad jobbade kvar parallellt t o m augusti för att överlämna och stötta upp under semestertider. Under ett antal sommarveckor hade vi också två sommaranställda, Indra Edberg och Amadéus Eskengren samt ett antal feriejobbare från kommunen. Gänget gjorde ett fantastiskt jobb och Indra och Amadéus fungerade utmärkt som faddrar för feriejobbarna. Efter sommaren var det så dags att äntligen välkomna tillbaka de volontärer som tagit paus under pandemin. Ett antal introduktionsträffar genomfördes för att uppdatera volontärerna om de nya rutiner och förändringar som gjorts.

För hösten 2021 skriver Miguel Malaguti följande

Solveig gick i pension i slutet av oktober och Miguel tog över ledartröjan. Volontärerna kom tillbaka lite i taget och kvällsgruppen fortsatte att arbeta kvällstid under hösten för att undvika pandemin. Nya kassor beställdes och installerades under början av hösten. Efter att volontärerna började komma tillbaka, sorteringen började flyta på lite och kassorna var på plats så påbörjades arbetet för att planera öppning av lördagar. Den 23/10 kunde vi återigen slå upp dörrarna för försäljning på lördagar. Försäljningen tog fart och julförsäljningen slog nya rekord! Den 15/12 hade vi en efterlängtat och uppskattad jullunch med personal och volontärer. Vi påbörjade arbetet/planering av öppning av kafé till januari men pandemin kom åter igen i vägen och vi var tvungna att skjuta upp öppningen till 2022. Under högtiderna så hade vi feriearbetare som avlastade personalen så att man kunde ta lite ledighet vid behov och vi kunde ha butiken öppen ändå. Butiken städades under höstlovet och vi gjorde en del ombyggnation under jullovet. I slutet av november var både Miguel och Evy intervjuade för en artikel i Tyresö Nyheter där vi kunde lyfta de mjuka värdena för vår butik

och det fantastiska arbete vi gör med att förvandla människors liv. Vi ska verkligen vara stolta över det arbete som vi tillsammans lägger ner i vår second hand. Här hjälper vi massor av människor i deras tuffa livssituationer! Roligt också att vi kan ta emot personer i arbetsträning från t ex Arbetsförmedlingen och Jobbverket / Tyresö kommun men också åtgärder från andra instanser.

LP och övriga diakonala insatser

Sören Persson, med stöd av Glenn Kruse, skriver följande:

Under året har åtta personer varit inskrivna på LP-kontaktens öppenvård "Fyra män och två kvinnor". Dessa personer är placerade hos oss ifrån Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att vägleda och stödja personen genom att ha morgonsamlingar, motiverande samtal samt arbetsträning på vår second hand. Målet för oss är att nå människor med Jesu kärlek.

Under året har vi mött många människor genom utdelning av matkassar. Vi har upplevt att behovet har ökat under året och att många har det ekonomiskt svårt i vårt samhälle. Totalt under året har vi haft ca 900 kontakter med matutdelning och samtal. Ett par personer har gått in och blivit volontärer på second hand genom denna kontakt.

I januari hade vi regionträff i Tyresö pingstkyrka och avslutade dagen med ett kvällsmöte (och på motsvarande sätt en lördag i början av höstens upptakt). Vi har också närvarat vid medarbetardagar i Aspnäskyrkan i maj samt en regionträff i november.

Under våren bjöd vi in till en uppskattad grillfest med ett 20-tal gäster.

Under hösten har vi startat uppsökande kontakt genom att en dag i veckan gå ner till centrum och söka upp våra vänner och bygga relationer. I november startade vi även upp Caféquällar på second hand under måndagskvällar jämna veckor. På onsdagar kl.15.00 är vi några som samlas till bön och lovsång.

Vi är mycket tacksamma över våra volontärer på vävstugan som bidrar ekonomiskt till LP genom att de saker som de tillverkar sedan säljs i butiken. Vi är också tacksamma för Rita och Jimmy Linnér som har hjälpt till med hämtning av mat från våra butiker. Vi har även haft en del samverkan med Källan och planerar att utöka detta under 2022. Då kommer LP tillsammans med volontärer från församlingen att börja med regelbunden tillsyns- och samtalsstöd vid ett boende, Källan 3, i kommunen. Slutligen så arrangerade LP "Jul i gemenskap". Ett julbord med två sittningar dagen före julafton för att minska trängseln. Ett 50-tal personer anslöt och arrangemanget uppskattades av många.

Statistik för 2021

Medlemsantal per 2021-12-31: 309

Döpta: 3

Inflyttade på inflyttningsbetyg från andra församlingar: 1

Intagna på bekännelse / doptintyg: 0

Avlidna: 0

Utflyttade på flyttningsbetyg till andra församlingar: 8

Avförda och borttagna vid matrikelgranskning: 0
Utträde på egen begäran - ingen ny församlingstillhörighet: 0

Övrig information:

Snittåldern är 53 år vilket är i linje med 2020

Vi är 55% kvinnor och 45% män vilket är i linje med 2020

62% bor i Tyresö, 18% i Haninge, resterande på olika platser - företräddelsevis i södra Stockholm eller på Södertörn

Den yngsta medlemmen är 13 år

Den äldsta medlemmen är 92 år

Tyresö 10 februari 2022

Carl-Johan R Freed

Pastor Tyresö Pingstkyrka

Bergakyrkan

Året har präglats av pandemin. Att inte kunna samlas till lokala gudstjänster och oro över att mötas även i mindre grupper samt de restriktioner som varit har gjort att verksamheten påverkats negativt. Under vårterminen skedde församlingskvällar och ledarmöten online samt vi hänvisade till våra gemensamma gudstjänster online. Under sommar hade vi enklare och mindre samlingar för att under hösten kunna starta med gudstjänster och barnverksamhet kopplade till dem när restriktionerna succesivt lättade. Ungdom drog även då i gång med sina samlingar. Höstens upp och omstart har trög. Att komma i gång och samlas i antal har varit mödosamt. Det momentum som vi upplevde att vi hade innan pandemin bröt ut hade minskat. Vi kunde dock se en försiktig ökning under hösten.

Strategin för arbetet i Åkersberga vilar på sju verksamheter. Dessa grenar i trädet har eller skall ha en ansvarig. Dessa delansvariga samlas tillsammans regelbundet med ledningsgruppen och utgör kärnan i de som arbetar med att församlingen skall växa och utvecklas

Gudstjänst

Varje söndag är det gudstjänst i Bergakyrkan. Här möts människor från olika generationer och med olika livsberättelser. Vår målsättning är att forma en plats där det är lätt att öppna sitt hjärta för Jesus. När vi startat med gudstjänster under hösten så samlades mellan 30 – 60 personer. Ett glädjeämne är att vi sett hur nya människor hittar till vår kyrka. Det gäller inte minst en handfull människor som har annat ursprungsland än Sverige. En utmaning är att vi ligger i underkant för att få hög fart i gudstjänstlivet och att vi ser att vi förlorat några regelbundna gudstjänstdeltagare under pandemin. Vi gläds dock över den atmosfär av Guds närvaro som vi upplever vid våra gudstjänster. En övertygelse och erfarenhet av att Gud talar genom sin Ande och möter människor där de är.

Barn

Barn är ett prioriterat område i vår kyrka. Vi har haft svårt att få igång barnverksamheten under höststarten. Vi saknar den anställning som behövs för att bygga barnverksamheten framåt och befinner oss i rekryteringsfas för en deltidstjänst. Under denna period har våra volontärer gjort en strålande insats att bära verksamheten. Men vi behöver tillsätta mer energi och resurs för att lyckas. Just nu samlas 2-8 barn i Smash i en samlad grupp på söndagarna.

Ungdom

Berga Youth möts på fredagar. Ungdomsgruppen är på ca 10 ungdomar och vi har två volontära ledare samt en anställning på 20%. Med jämna mellanrum är ungdomarna med på Big Friday och är en naturlig del av den gemensamma lägerverksamheten i Filadelfiaförsamlingen.

Bön

Varje lördagsmorgon finns möjlighet att vara med på bönemöte. Vi bygger också succesivt upp ett team av förebedjare som tjänar i våra gudstjänster. Vi är övertygade om bödens kraft och vill vara en bedjande församling.

Smågrupper

Under året som gått har det varit svårt att även samlas som smågrupper. Vi har för närvarande tre smågrupper i församlingen och en övergripande smågruppsledare. En av grupperna genomförde under hösten en alphakurs som var till stor välsignelse.

Servicegrupper

Ryggraden i att det praktiska kring gudstjänstliv och fastighet är våra servicegrupper. Vår målbild är att majoriteten av de som har Bergakyrkan som sitt andliga hem är med och bär praktiskt ansvar. För närvarande har vi fem servicegrupper.

Event

Av naturliga skäl har det varit svårt att genomföra stora event under pandemin men i slutet på hösten genomfördes en konsert som samlade ca 80 personer. De flesta av dessa var kontakter vi inte haft tidigare. Vi är tacksamma för detta sätt att nå ut. Vi skapar möjligheter för människor att anknyta till församlingen med hjälp av sportaktiviteter. Under sommaren spelar vi fotboll och under vintern innebandy.

Åkersberga 10 februari 2022

Samuel Hector

Pastor i Bergakyrkan

Filadelfiakyrkan

Smash - barn och familj

Smash är församlingens verksamhet som riktar sig till familjer och barn från 0–13 år.

När pandemin slog till övergick Smash till digital undervisning där vi under året har haft flera olika serier med undervisning för barnen. Till detta gjorde vi ett fördjupningsmaterial som heter "Gud, min familj och jag". Det är ett enkelt underlag för föräldrarna där de får hjälp med att kunna ta söndagens undervisning vidare och implementera det i hemmet med familjen.

Årets första gemenskapstillfälle för Smash inleddes med fotboll i Nystadsparken i Akalla. Där möttes vi varje tisdagskväll under hela året 2021. Eftersom vi var utomhus hela året så kunde vi mötas trots restriktionerna.

Under vår digitala period runt påsken skickade vi hem påskmaterial till alla våra familjer, som ett stöd för dem att närma sig påskens texter hemifrån. Påskmaterialet innehöll spel, bibelord och påskens berättelser i bilder och text.

1 maj kom äntligen dagen då vi kunde börja möta alla våra äldsta barn på söndagarna igen. Vi flyttade in i de nya lokalerna och hade en egen liten fin invigning för barnen. Och sedan var fokuset på utomhusgemenskap. Vasaparken blev återigen vår hemvist.

I början av juni genomförde vi två stora barnläger dagtid. Alla dagar genomfördes utomhus i Karlbergsparken och Vasaparken, och genomfördes tillsammans med Mälarökyrkan och Bergakyrkan. Därefter återgick vi till Smash på söndagarna för vårt äldsta gäng, men under sju veckor gjorde vi en sommarsatsning och förlängde söndagarna till kl 15 istället.

3:e september var det äntligen dags att öppna Smash för alla våra åldersgrupper. Vilken glädje det var att få mötas hela gänget igen! Det kändes härligt att få börja bygga smågruppsgemenskap och att få fira gudstjänst i alla åldersgrupper igen.

Inför öppnandet av alla åldersgrupper genomgick Smash en stor omorganisation. Vi ändrade åldersgrupper och anpassade grupper och gemenskap efter de nya lokalernas storlek och placering och Smash fick en ny logotyp. Många ledare fick nya roller och hela höstterminen var ett formande av det nya upplägget.

Hösterterminen startade vi SISTA25.

SISTA25 är 25 fullpackade gudstjänstminuter för hela familjen och som avslutar varje serie som vi har på Smash. Vi har helt enkelt plockat ut det bästa och det viktigaste som vi har lärt oss under de senaste veckorna för att dela det tillsammans med föräldrarna. Vår förhoppning är att de här tillfällena ska uppmuntra och inspirera till att dela tron ännu mer i hemmet.

7 december invigde vi församlingens nya lokaler i Akalla, där det nu finns plats för att starta igång läxhjälpen under kommande år.

Trots ett år av pandemi och restriktioner som har kommit och gått så har Smash mycket att vara tacksamma över men jag vill lyfta två saker alldeles särskilt: Det första är våra nya lokaler. Vi är otroligt tacksamma för lokalerna som gett Smash bättre och större möjligheter för gemenskap, utveckling av gudstjänsterna samt underlättat arbetet för ledarna i deras förberedelser och efterstädning. Lokalernas utformning har verkligen hjälpt oss på många olika sätt och blivit till en stor välsignelse för hela Smash.

Det andra jag vill lyfta upp är våra volontära ledare. Jag är så tacksam över hur de har lett barnen genom pandemin, hur de har anpassat Smash efter alla olika förutsättningar och restriktioner som har kommit och gått. Trots många olika omständigheter och med risk för att själva bli smittade så har det funnits där för barnen under hela året. Alla med en längtan att skapa trygghet och stabilitet för barnen i en tid som på många sätt varit svår och tuff för våra barn.

Vi kan se tillbaka på 2021 med stor tacksamhet över vad Gud gjorde.

Ella-Stina Wendle

Pastor barn- och familj

Fearless Generation (högstadiet)

Fearless Generation (FG) har under 2021 varit namnet för Filadelfiakyrkans verksamhet för de som går på högstadiet. FG har varit uppdelat i två olika grenar; FG Konfa och FG Fredag. FG Konfa är kyrkans konfirmationsarbete som pågår under ett skolår och riktar sig till ungdomar som går i 8:an och 9:an. FG Fredag är ungdomskvällar i kyrkan, på framför allt fredagar, och de riktar sig till alla som går på högstadiet.

FG Konfa 2021/2022 startade den 5 oktober 2021. Under höstterminen var det 31 st ungdomar och 13 st konfaledare som klev in i konfaåret. I oktober hade vi en övernattningskväll i kyrkan med fokus på gemenskap och syftet var att jobba på gruppdynamiken, gemenskapen och hjälpa ungdomarna att lära känna varandra. Inför den nya terminen var det 29 st ungdomar och 13 st konfaledare som fortsätter konfan. Gruppen ses varje tisdag mellan kl. 18:00–19:30 och har ett upplägg som innehåller hållpunkter såsom undervisning, samtal i smågrupper, fika och gemenskap.

Varje fredagskväll mellan 18:30–21:30 har kyrkan varit öppen för ungdomar att komma på FG Fredag. Kvällen innehåller vanligtvis en gudstjänst, happenings, tid för kiosk, spel och mycket gemenskap. Under året har det samlats ungdomar, allt ifrån 15–50 st, för gemenskap. Det har dessutom varit ett ledarteam på ca 15 personer, uppdelat på olika fredagar, som funnits där för att bygga relationer med ungdomarna.

Trots pandemitider har FG-verksamheten kunnat rullat på som vanligt. Vi har sett att det varit viktigt för ungdomarna att ha en plats att träffas på. Det har hittat in nya ungdomar i verksamheten under året både helt nya ungdomar och ungdomar som varit med i kyrkan som barn men tappat sitt engagemang. En del av de ungdomar som valt att gå konfan hos oss, både de som gått under

vårterminen 2021 och höstterminen 2021, har även hittat in i den större gemenskapen på fredagar. På så vis har de fått hitta en församlingstillhörighet som är deras egen, och inte bara deras föräldrars. Konfan har fått bli en ingångsport för flera ungdomar att hitta nya vänner med liknande tro och värderingar och en gemenskap i kyrkan.

Matilda Borgenvik
pastor Fearless Generation

Filadelfia Ung (gymnasiet)

Filadelfia Ung är verksamhet med fokus på gymnasieungdomar. Vi har setts varje söndag i samband med Filla18. Då har vi gått på gudstjänst och haft ett härligt häng i kyrkan efteråt. Utöver detta har vi haft några större events, samt smågrupper för våra tonåringar. På söndagarna har vi haft ett stabilt ledargäng på tio ledare och utöver det har vi haft tre smågruppsledare som träffat ungdomar i smågrupper under veckodagarna. Vi hade cirka 15 kontinuerligt aktiva ungdomar varje vecka.

Under hösten 2021 hade vi en fantastisk weekend med cirka 45 gymnasieungdomar ute på Drakudden där vi fick bygga gemenskap med varandra och med Gud. Då det varit pandemi har vi inte kunnat genomföra majoriteten av de event vi velat såsom vinterläger, åka på nyårsfestivalen UNITE och sommarlägret Hampe. Vi ser nu framåt och är väldigt tacksamma över att få ses och genomföra läger.

Elin Hulebo & Gustav Björk
Ungdomsledare Filadelfia Ung

Unga vuxna

Filadelfiakyrkan har ett utbrett arbete bland unga vuxna i Stockholm. En stor del av församlingens volontärer är mellan 20–35 år. Utöver att engagera sig volontärt bedrivs verksamhet för att nå unga vuxna, bli fler och fördjupas i tron på Jesus Kristus. På söndagar hålls gudstjänst kl 18:00 med efterföljande mingel. Det finns ett eventteam som arrangerar events och weekends, samt smågrupper.

Coronapandemin påverkade även arbetet med unga vuxna. Under våren hölls samlingarna via Zoom med gudstjänst och gemenskap. Det ordnades några events på sommaren och glädjen var stor när hösten kom som gjorde det möjligt att träffas för gudstjänst i den nyrenoverade kyrkan. I september började Anton Ahlmark som pastor med ansvar för unga vuxna samt ett övergripande ansvar för åldrarna 13-35 år.

Hösten startade med en weekend på Drakudden i september med runt 20 deltagare. Det blev en fin helg med samtal, promenader, nattvard och god gemenskap. Hösten fortsatte sedan med gudstjänster, lovsångsgudstjänster och events beroende på hur restriktionerna såg ut. I december

besökte artisten Gustaf Norén Filla 18 vilket var mycket uppskattat. Vi har haft dop och är glada att det nästan varje söndag varit nya människor i kyrkan som fått lovsjunga och höra talas om Jesus!

Anton Ahlmark

Pastor

Senior

Senior är en bred verksamhet med olika inslag av glädje och sorg som normalt sker under livsvandringen. I församlingen är det många medlemmar som passerat pensionsstrecket. 2021 inleddes med fortsatta restriktioner på grund av pandemin vilket gjorde att vi fick fortsätta med den redan omställda verksamheten. För att upprätthålla kontakten med medlemmarna så listade vi alla som var 80+ och under våren var vi flera som hjälptes åt att ringa runt till dem. Vi fick kontakt med många men tyvärr inte med alla.

Under påskveckan var det ca 150 äldre som fick besök, de fick en gul påskpåse med trevligt innehåll. Det blev många efterlängtade besök som skedde ute eller i trapphus med behörigt avstånd. De som vi inte fick kontakt med fick ett brev hemsänt. Under juni sändes två online konserter, "Allsång på Rörstrand" som blev till glädje och välsignelse för många i hela vårt land.

Den efterlängtade tisdagssamlingen, Mötesplats Rörstrand, kunde försiktigt starta igen den 28 september. Det var 130 seniorer som kom för att äntligen få mötas igen, det var en gripande stund fylld av tacksamhet till Gud. Under hösten hade vi 10 samlingar som totalt besöktes av 1532 personer.

Väntjänst besöken kunde inte genomföras som tidigare utan där det gick fick kontakterna skötas på telefon eller via vykortshälsningar. Församlingens nyhetsbrev har kopierats och ett stort antal skickas ut via brev till den som önskat det. Uppvaktningar med besök och blommor vid vissa högtidsdagar har ersatts med blommogram via bud.

I november bjöd vi in till Minnesgudstjänst där namnen på de medlemmar som fått hembud lästes upp och ljus tändes. Gudstjänsten besöktes av 90 personer. Under 2021 har 16 medlemmar fått hembud vilket är det lägsta antalet sedan många år bakåt. Vi har involverats i alla begravningar på olika sätt men endast en begravning har varit i vår egen kyrka. Vid 7 begravningar har officianten varit från vårt team.

Varje år har vi bjudit in till 80+ julfest men den fick vi lov att ställa in i år igen på grund av ökat smittläge men istället tänker vi bjuda in till en vår eller sommarfest för 80+ nästa år. Det som etsat sig fast som ett starkt minne och en tacksamhet till Gud är från en tisdagsamling under hösten. Vi fick uppleva en oerhört stark Gudsnärvaro och efter predikan var det många som lyfte sina händer och fick ta emot Guds vidrörande.

Anna-Lena Johansson

Ledare för Filadelfia Senior

Kreativ/kommunikation

Sedan hösten 2021 så är Kreativ och Kommunikation ett område. Här beskrivs året 2021 inom det som rör Kreativ, i huvudsak. I del 2 beskrivs det som rör området Kommunikation, i huvudsak.

Alla team som arbetar kreativt inom Filadelfiakyrkan samlas under namnet "Filadelfia Kreativ". Vi har team inom produktion/ teknik (ljus, ljud, bild, webb, koordinering) musik (lovsång) men också andra kreativa uttryck som fotografering och grafisk formgivning samt mer projektbaserade team som dekor, dans och teater. I denna grupp inkluderas också de som nu engagerar sig inom kommunikation på olika områden. Mer om detta team kan du läsa i årsberättelsen för Kommunikation (del 2).

Anställd: Frida Guldstrand

Ledare: 36 st

Ledningsgrupp: 5 st

Deltagare: ca 130 st

Träffar under året

Kreativa kvällar

- 3 st online vt 21

- 4 st fysiska träffar ht 21

Ledarsamlingar

- ca 2 st med ALLA ledare

- 10 st med separata team/områden (online + fysiska träffar)

- 8 st ledningsgruppsmöten

Söndagar

Våren 2021 var den sista terminen då vi enbart kunde fira gudstjänst online. Januari - juni spelade vi in ca 40 gudstjänster som sändes via YouTube och Facebook 11:00 på söndagar fram till slutet av augusti. Vi fortsatte att förinspela våra gudstjänster, en linje vi valde från start då vi fick ställa om till onlinegudstjänster i mars 2020.

Eftersom Kaggeholms folkhögskola återigen öppnade för undervisning så behövde vi byta inspelningslokal (från cafét). Vi valde då att ta tillfället i akt att visa olika lokaler i vår nybyggda kyrka men också våra olika kyrkor inom Filadelfiafamiljen. Vi spelade in januaris första gudstjänster i cafét, därefter flyttade vi inspelningslokalen ner till Birkasalen under ett par veckor. Efter det så spelades gudstjänsterna in i alla våra enheters kyrkor: På Tyresö, på Ekerö och i Åkersberga. Därefter flyttade vi tillbaka till Filadelfiakyrkan och spelade in i vår nya lounge och därefter i vår nyrenoverade kyrksal. I maj spelade vi in tre gudstjänster på terrassen, utomhus. Slutligen spelade vi in alla sommarens onlinegudstjänster på Drakudden.

Onlinegudstjänsterna har varit tidskrävande, inte minst för våra tekniska team. Vi har lagt ner mycket tid på redigering, varje vecka. Samtidigt har vi fortsatt behövt begränsa antalet

medverkanden samt människor på plats vid inspelning pga restriktioner. Men Gud har återigen visat sin trofasthet: Trots allt så har vi fått respons på att vi har nått ut till platser och människor som vi inte tidigare nått. Vi har fått producera material som varit till hjälp, glädje och välsignelse. Som team har vi utmanats i kreativitet, uthållighet och problemlösning - någonting som styrkt och fört oss samman.

Hösten 2021 fick vi flytta in i vår nya kyrka och kunde återigen fira gudstjänst tillsammans fysiskt. Detta var väldigt efterlängtat. En stor del av hösten gick åt till att hantera nya system, skapa nya rutiner utifrån nya förutsättningar och lokaler samt att återigen samla och mobilisera våra team för en mer "vanlig" verksamhet. Dock färgad av en fortsatt pågående pandemi. Det blev en höst med dubbla känslor. Glädje, tacksamhet, förväntan och stor vilja att kliva på. Men samtidigt också mycket trötthet i en fortsatt pandemi och utav en omställning där allt i livet nu ska dra igång igen. Det blev återigen en tid av mycket arbete för våra tekniska team. Men återigen en tid där Gud visar sig trofast, där han fyller på med det vi behöver och ger oss nya perspektiv. Uppstarten gick över förväntan på alla plan och vi har nu en lokal som ger oss stora och nya möjligheter på många plan. Inte minst inom de kreativa områdena med ljud, ljus och bild.

Våra kreativa team

Ett stort glädjeämne från 2021 är att vi har fått välkomna många nya in i våra olika kreativa team. Både elever från Kaggeholms folkhögskola men också andra som sökt sig till vår församling. Drygt 15 personer började i olika kreativa team under hösten. Detta har varit ett böneämne under tiden vi byggt om och också upplevts som en specifik kallelse inför vår tillbakaflytt: Att öppna upp Filadelfia Kreativ tydligt för nya, att knyta an till Kaggeholm och också medvetet lägga extra fokus på att bli fler. Vi vill vara ett hem för den som söker en andlig familj, oavsett om det gäller för ett studieår eller för längre tid. Vår längtan är att den kreativa verksamheten ska få vara en plats där kreatörer kan växa och komma i funktion.

Vi är tacksamma till Gud för alla nya vi fått välkomna och för vad det har gjort och gör med hela vår grupp. Nya perspektiv, nytt syre och nya drömmar. Vi upplever att vi under hösten har klivit in i en ny tid.

Påsk

Påskan 2021 fick även den firas online. Vi gjorde en tydlig kampanj som kommunicerades via olika digitala plattformar. Vi sänder funder påskhelgen olika typer av gudstjänster, alla förinspelade. Ett exempel är påskdagsgudstjänsten som sändes 11:00. Den inleddes med lovsång från kyrkans tak, inspelad i soluppgången med Stockholms skyline som bakgrund.

Sommargudstjänster

Under sommaren sändes sommargudstjänster varje söndag 11:00. Alla gudstjänster - totalt 9 st - spelades in helgen den 21-23 maj på Drakudden. Utomhusgudstjänster med olika musiksättningar, inspelade på olika platser och med övriga medverkanden från storförsamlingen.

Invigningshelg

Årets stora höjdpunkt var den helg då vi invigde vår nya kyrka. En helg fylld av glädje, fest och tacksamhet. Många kreativa team var inblandade i musik och teknik under hela helgen. Den del av helgen som vi i kreativa teamet bär med oss extra är banketten under lördagen för inbjudna medarbetare, konsulter och företag som varit involverade i bygget. En stund då vi fick erbjuda högklassig underhållning men framför allt möjlighet att genom musik och bild visa vad vi som församling står för. Att få sjunga om Guds kärlek, sjunga ut bönen "Fader Vår" för människor som inte kallar sig kristna men som vi fått bygga relationer med genom bygget - det var stort. En Gudagiven stund.

Jul

Julen präglades återigen av restriktioner. Tidigare under hösten valde vi att ställa in den julkonserter vi hade tänkt genomföra andra advent. Mycket pga att energi och tid behövde läggas på annat under hösten samt den osäkerhet som ändå rådde pga pandemin. Det visade sig vara rätt beslut. Vi valde istället att fokusera på våra gudstjänster och använda delar från våra tidigare julkonserter för att skapa julkänsla och knyta ihop julens budskap. En höjdpunkt är som alltid första advent då vi hade med en stor kör med alla våra sångare.

Digitalt material med musikfokus

Vi har vidare försökt att utveckla våra digitala plattformar och sända material som kan få oss att samlas, lyfta blicken och sprida tro, glädje och hopp. Både material som sänts live och förinspelat. Exempel på material med initiativ av och med vårt kreativa team:

Bön och lovsång hemma hos: Har sänts live under hela 2021.

Fredagskören: Vi samordnade och mixade ett antal sånger med Fredagskören

Allsång på Rörstrand: Vi följde upp succén med ytterligare två allsångsprogram som sändes 1 samt 22 juni.

Mer om våra digitala plattformar och våra sändningar finns under årsberättelsen för kommunikation

//Frida Guldstrand

Personalledare Kreativ/Kommunikation

Kreativ/kommunikation 2021 - del 2

Sedan hösten 2021 så är området kommunikation ett formulerat område inom ansvaret Kreativ/kommunikation. Området täcker intern- och extern kommunikation. Plattformar är våra gudstjänster, SoMe, hemsida/ sidor, podd samt Youtube. Vi använder oss i vissa fall även externa plattformar, ex vid annonsering. Här ingår också fysiskt kommunikationsmaterial, dvs tryckt material i olika former.

Anställda

Frida Guldstrand

Sara Svahn (september 2021-)

Frida Ödling (-december 2021)

Deltagare/ volontärer

Ca 10 personer som är involverade djupare i våra digitala plattformar samt kommunikationsteam

Träffar under året

För våra volontärer: Teamsamlingar under Kreativa kvällar

Fakta kring våra digitala kommunikationskanaler, plattformar samt produktioner 2021

Sändningar under 2021

Allsång på Rörstrand - Youtube, FB

Bön och lovsång hemma hos - Instagram Live

Fredagskören - Youtube/ FB/ Instagram

Gudstjänster - Youtube/ FB - Live och förinspelat

Magasin T - Youtube/FB/ Podd

Bibelstudium - Youtube/ FB

Lovsångskväll - Youtube/ FB

Musikinslag - Youtube/ FB

Youtube

Prenumeranter: + 3300 prenumeranter (12 800 prenumeranter i mars 2022)

Visningstimmar: 2523

Visningar: 1,5 miljoner

Tre populäraste videos under 2021:

1. Gustaf Norén - därför är jag kristen och tror på Gud (2021) 75 324 visningar under 2021
2. Lovsångskväll från Filadelfiakyrkan - Frida Guldstrand och Alfred Nygren (2020) 52 587 visningar under 2021
3. Allsång på Rörstrand - Samuel Ljungblad & Putte Nelsson (2021) 47 531 visningar under 2021

Facebook

Följare: 14 441 i mars 2022

Räckvidd för våra sidor: 1 018 239 antal personer som nåtts (under 2021)

Gilla-markeringar: +607

Besök på Facebooksida: 42 286

Instagram

Profilbesök: 51 502

Totalt antal följare:

23 mars 2022 - 7996

6 September 2021 - 7441

Hemsidan 2021

Totalt 108K visningar (-8%)

74K unika besökare (+5%)

53.25% | Bounce rate (visade en sida och lämnade sedan)

Som mest under November med 11,655 sidvisningar
Filadelfia Online 15, 107 visningar

Geografi

Mest antal besök från andra länder efter Sverige:

Usa 1,555

Finland 1,136

Norge 831

Traffic Sources

61% kommer från sidan via sökmotorer

39,6% direkttrafik

Bara 6% från sociala medier

Sökord

Sökord som hittar till Filadelfia som inte är "filadelfia ..."

Förbön

Pingst stockholm

Mest sökta ord på hemsidan:

- Pastorer
- Pastor
- Anställda
- Personal
- Covid
- Bibelskola

Åldersgrupper i procent

45–54 - 21,3%

65+ - 19,2%

35–44 - 18.1%

25-34 - 17.1%

18-24 - 6.4

13–17 - 0.6%

MAILCHIMP

Audience:

Totalt: 2,143 subscribers

2K - filadelfiakyrkan

258 Mälarökyrkan

193 Tyresö

152 Berga

Allmänt våren 21

Fokus under våren var att hålla en hög frekvens av kommunikation via alla våra digitala plattformar eftersom vi inte kunde mötas fysiskt. Vi producerade sändningar för Youtube/ Facebook, skickade nyhetsbrev varje/ varannan vecka samt gjorde ca 5 inlägg per vecka på Instagram etc.

Påsk - kampanj

Vi gjorde en större satsning under våren och påsken - en påskkampanj. Kampanjen hade ett eget grafiskt manér och vi producerade och sände material som sträckte sig över alla våra digitala plattformar på olika sätt:

- * Morgonbön på Instagram live under hela påskveckan.
- * Två förinspelade bibelstudier som sändes under veckan
- * Ett förinspelat vittnesbörd som sändes i påskhelgen
- * En förinspelad nattvardsgudstjänst från kyrksalen, sändes skärtorsdagen
- * En förinspelad lovsångskväll från kyrksalen, sändes långfredagen 20:00
- * En förinspelad gudstjänst, sändes påskdagen 11:00
- * En förinspelad ungdomsgudstjänst, sändes påskdagen 18:00
- * Insamling via Filadelfia hjälper och sociala medier: ge bort en matkasse/ ett påskägg
- * Matutdelning: Påsk i gemenskap
- * Bön och lovsång hemma hos, via Instagram live

Allmänt hösten 2021

Höstens stora glädjeämne var att Sara Svahn började sin anställning som kommunikatör hos oss. Med det kunde vi också på riktigt ta nästa steg i vår kommunikation, både när det gäller strategi och innehåll. Sara är en team- och församlingsbyggare och vi är övertygade om att Gud sände henne i vår väg. Kombinationen av ett hjärta som älskar Jesus, kärlek till församling och bred kompetens gör att hon kommer att vara till stor välsignelse för oss som församling. Sara arbetade sin första dag 1 september.

Vi försökte också att bli ännu mer medvetna och strategiska i vår kommunikation inom Storförsamlingen. Att arbeta för att hitta en gemensam kommunikation där vi kan och bör. Något som jobbas vidare med framåt.

Kommunikationsteam

När Sara började startade vi också ett kommunikationsteam. Med vårt fototeam som grund bjöd vi också in intresserade av SoMe, programmering och grafisk formgivning. Sara leder teamet och vi tror att detta kommer kunna bidra mycket. Både som ett område där människor kan få växa i dessa gåvor men också som en kompetens in i vår församling. Detta är ett område som växer i samhället och där vill vi i Kreativ/ Kommunikation följa med i utvecklingen.

SoMe

Under hösten 2021 började vi i större utsträckning att använda rörligt grafiskt material i våra SoMe. En kompetens som vi fått tillgång till genom Sara. Om våren 21 till stor del handlade om att kommunicera för att rikta uppmärksamhet mot våra digitala kanaler så handlade hösten om att peka på våra fysiska samlingar eftersom samhället då öppnades igen, också vår kyrka: att promota

gudstjänst i kyrkan och för olika delar av vår verksamhet. Dock med restriktioner. Störst fokus inom kommunikation på SoMe lades på att peka mot söndagen och våra gudstjänster samt våra förhållningssätt kring att mötas, Men det skulle också kommuniceras en öppning i dubbel bemärkelse - vi öppnade också upp vår nya kyrka efter ombyggnationen.

Hemsida

Under senare del av hösten började vi också förbereda en större genomgång/utredning av vår hemsida. Denna sker under 2022.

Nyhetsbrev

Under hösten gjorde vi också en uppdaterad och anpassad layout på våra nyhetsbrev.

Jul - kampanj "HOPP"

Vi brukar skapa ett tydligt tema och en inriktning för Första Advent fram till jul. Temat för jul 2021 blev "HOPP". Utifrån det ordet skapade vi innehåll, både i gudstjänster och digital kommunikation. Eftersom även denna jul blev präglad av restriktioner så försökte vi använda våra digitala kanaler så mycket som möjligt för att förstärka och nå ut med temat.

Frida Guldstrand

Personalledare Kreativ/Kommunikation

Församlingsliv

Året har präglats av Covid-19 pandemin. Så gott som samtliga kontakter har därför skett via mejl, tel eller sociala media. I normala fall sker det ofta via en personlig första kontakt.

En mindre del ärenden har kommit via pastorer och andra inom församlingen.

Support har en ärendelista, där samtliga fall noteras som föranleder en åtgärd, kortare eller längre. De ärenden som snabbt kan avhjälpas eller besvaras, förs inte upp på listan. Under 2021 har enligt ärendelistan 17 ärenden inkommit och hanterats, de flesta är avslutade, men några är pågående. Det som varit utmärkande för året, - liksom föregående år, - har varit att ca 10 fall handlat om ekonomiska behov som uppstått i och med pandemins fortsatta spridning. Orsaken har varit att man blivit friställd/arbetslös, inte fått ersättning i tid från FK, AF, a-kassa, soc. myndigheter m fl. I många av fallen har Support kunnat hjälpa till i kontakter med olika myndigheter, fylla i ansökningar, blanketter m m för att avhjälpa eller skynda på ärendena. I ca 5 av fallen har församlingen kunnat ge ekonomiskt bidrag via Anna Lena och hjälpkassan (förutom alla andra ekonomiska behov som hamnat direkt på Anna Lenas bord). Samtliga fall har dessförinnan diskuterats och bedömts tillsammans med Anna Lena. Två ärenden under året gäller skilsmässa och vårdnadstvist. Förutom moraliskt och andligt stöd, bistår Support även med viss juridisk kompetens och socialt stöd. Ett av ärendena fortgår fortfarande.

Lunch i gemenskap

I år fortsatte vårt sociala arbete med luncher för människor i social utsatthet. Vi var väldigt glada att få använda vårt nya kök till matlagning, vi har dock inte kunnat välkomna gäster i lokalerna då restriktionerna varit begränsade. Vi har delat ut take-away luncher till ca 250 gäster per tillfälle. Vi har även i år sponsrat arbetet med jul i gemenskap.

Akalla

I december hade vi den stora glädjen att slå upp portarna till våra nya lokaler i Akalla centrum. Med Jan-Olov Lund, Phrida Lindblad och ett härligt gäng volontärer lyckades vi genomföra en ganska omfattande renovering. Ca 300 m² där vi idag har allmänna linjen där man har möjlighet att studera upp betyg tillsammans med Kaggeholm har fortsatt och vi har ca 15st elever. Vi har även fortsatt med körkorts inriktningen för de elever som vill ta körkortet. Vi har under hela året kunnat köra fotboll. Lärhjälpen har varit lite begränsad av restriktioner. Vi är även glada för att fler unga vuxna från församlingen har varit med och engagerat sig.

Smågrupper

Smågrupperna i församlingen har under pandemin set lite olika ut. Vissa grupper har sets i hemmen och anda digitalt. I början av hösten kände vi en stor glädje till att många sökte sig till våra öppna smågruppskvällar som vi hade i våra nyrenoverade lokaler. Vi har haft ett trettiotal nya i våra smågrupper under höstens onsdagar. Vi har även fått fler som klivit in och tagit rollen som smågruppsledare.

Bön i Filla

Bönen i Filadelfia är en samling mitt i veckan där vi samlas för att be för församlingen, staden och världen. Vi har samlats ett 20 tal bedjare och vi tror att bönen har fått vara en ”motor” för det som sker i och genom vår kyrka. Under Covid-pandemin har den stundtals varit på paus men då delvis kunnat genomföras via Zoom.

Bön och lovsång hemma hos

När Covid-pandemin kom och vi inte kunde samlas i kyrkan startade vi någonting som vi har kallat ”Bön och lovsång hemma” hos. Detta är en aftonandakt som sänds live över Filadelfiakyrkans Instagram på onsdagar (numera torsdagar) kl. 20:00. Konceptet är enkelt (lovsång, bibeln och bön) och platsen är ”hemma hos”. Detta koncept fick ett så mycket större genomslag än vi hade kunnat tro, med ett besökarantal som i snitt legat mellan 2000 – 4000, med en topp på över 10.000. Under året sände vi 51 gånger och feedbacken vi får visar att vi har permanenta deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland och ibland också från andra delar av världen. Denna idé som Frida Guldstrand fick på grund av pandemin är någonting som kommer att fortsätta även fast pandemin går över.

Förbönen i Filla

En viktig del av bönen i Filadelfia är förbönen. Vi ber för människor och deras utmaningar under våra Gudstjänster och i 6 böneteam som ber för de böneämnen som strömmar in genom våra sociala media, främst via vår förböns-email forbon@filadelfiakyrkan.se.

Dessa böneämnen skrivs in i en lista som sedan böneteamen ber för under en veckas tid. Responser vi får har bestått av en stor tacksamhet och rapporter om bönesvar. Det kommer in många böneämnen... under året fyllde vi 174 A4 sidor med behov.

Under Covid gjorde vi ett uppehåll med den fysiska förbönen och handpåläggningen i våra Gudstjänster. Under den tiden bad vi för människors behov från scen. Även under denna tid har förebedjarna funnits i kyrkorummet och på ett speciellt sätt bett för de människor som genom handuppräkring har bett om förbön.

Lena Tellebo

Stefan Sigfrids

Josef Marti

Pastor och personalledare Pastor

Pastor

FILADELFIA MISSION - INTERNATIONELLT ARBETE

Filadelfia bedriver i huvudsak mission i Europa och Afrika och är ordförandeförsamling för Burundi, Tanzania, Egypten samt Vietnam. Niklas Piensoho är ordförande i styrelsen för "the HUB – Nordic Pentecostal co-operation in Africa". Vi är oerhört tacksamma för alla förböner, allt engagemang och alla generösa gåvor till missionen under året.

AFRIKA

Burundi:

Efter en tid av uppehåll i resande på grund av pandemin, besökte vår föreståndare Niklas Piensoho Burundi under tre veckor i augusti för att medverka med förkunnelse och ledarundervisning på konferens med avskiljning av pastorer, samt planering för en pastorsakademi som startar 2022. Det är av största vikt att stödja föreståndarna med utbildning i ledarskap, teologi och själavård. Vår bön och önskan är att bidra till att kyrkan i Burundi kan vara med och bygga både individer, kyrka och samhällen.

Burundi är ett av världens fattigaste länder och har ca 12 miljoner invånare. Pingströrelsen CEPBU som en gång startades av svenska pingstmissionärer har i dag 15 församlingar (missioner) med ca 1,5 miljoner medlemmar. Genom församlingarnas drygt 700 skolor och 32 hälsokliniker och 2 sjukhus betjänar man en tredjedel av landets befolkning. Behoven av sjukvårdsmaterial är enormt stora. Under våren kunde Filadelfia i samarbete med Human Bridge fylla en container med sjukvårdsmaterial. I augusti kunde Niklas Piensoho besöka flera kliniker och sjukstugor och se hur utrustning kommit på plats och blivit till stor hjälp.

Filadelfia stöder ett skolhem i Gakwende dit funktionshindrade barn kommer och bor under terminerna.

Projektet med motorcykelambulanser har under Lars Klingsbos ledning förverkligats. Drygt 40-talet motorcyklar med släp används nu som ambulanser där vägarna är dåliga eller svårframkomliga. Detta kan rädda både spädbarn och mödrars liv.

Under december månad gjordes en extrainsamling för hälsovården i Burundi för att under 2022 sända ytterligare en container med sjukvårdsmaterial. En insamling gjordes också till skolarbete i

Burundi i samarbete med PMU där Akelius foundation dubblade de 400 000 kronor Filadelfia samlade in och blev 800 000 kronor till barnens rätt till skola i Burundi.

Tanzania:

Tillsammans med IBRA och Jönköping Pingst samlade vi ihop pengar till Swahilikusten. Swahilikusten är det kustområde som sträcker sig från södra Somalia via Kenya, Tanzania ner till Mocambique. Det är ett område som domineras av islam och där den kristna närvaron är mycket svag. Bengt och Susanne Klingberg har jobbat med att fördela dessa medel på ett bra sätt längs kusten.

Under året har Lennart Hambre och Owe Anbäcken fortsatt sitt arbete med att utbilda styrelser i FPCT, vår systerkyrka i Tanzania, en mycket uppskattad insats.

UKIAMKA och "the HUB – Nordic Pentecostal co-operation in Africa":

Under året konkretiserades och startades initiativet "the HUB – Nordic Pentecostal co-operation in Africa". En styrelse valdes med representanter från Norge, Sverige och Finland vid årsmötet/"General Assembly" som hölls i Nairobi, Kenya. Niklas Piensoho är ordförande i styrelsen och Filadelfias missionssekreterare Andreas Frankner är sekreterare i styrelsen. Ett HUB team har också formats och rest ut i tjänst. Arne Gjervoldstad, från Filadelfia Oslo, är teamledare. Tillsammans med Vigdis Gjervoldstad är de stationerade i Nairobi, Kenya. Usko och Tina Kaato kommer från Finland och utgår från Etiopien. Bengt och Susanne Klingberg har sin bas i Tanga, Tanzania. Ulrik Josefsson har sin bas i Sverige och reser regelbundet till centrala och östra Afrika tillsammans med HUB-teamet. Visionen och fokus är I/ Starkare relationer II/ Strategisk mission III/ledarträning. Målet är för de nordiska pingströrelserna att arbeta mer strategiskt tillsammans i Afrika och framför allt stärka banden mellan de andliga ledarna i Norden och Afrika.

UKIAMKA är ett nätverk med 13 samfund från åtta länder (Etiopien, Uganda, Sydsudan, Kenya, Tanzania, Rwanda, Kongo och Burundi) som bildats på initiativ av ledarna för Pingströrelserna i centrala och östra Afrika. Deras gemensamma bas är att de är grundade av nordisk pingstmission. Tillsammans representerar de över 25 miljoner medlemmar. I november möttes UKIAMKAs nyckelledare och pastorer från alla 13 samfund och åtta länder till konferens i Nairobi med fokus på bön, undervisning och andlig gemenskap. Pastorer och missionsledare tillsammans med HUB-teamet och HUB-styrelsen fanns också med från Norden. Denna viktiga konferens och mötesplats planeras nu att arrangeras årligen. 2022 möts vi i Mwanza, Tanzania i november.

Egypten:

Tillsammans med IBRA kunde vi i slutet av året sända nära en miljon kronor som samlats in till evangelisationssatsningen "Days of Harvest". Trots pandemins begränsningar har vi fått rapporter om att många muslimer kommer till tro på Jesus Kristus.

Kongo:

Via Kerstin Åkerman, som finns i Bukavu, har vi stöttat ett arbete för att ge änkor och ensamstående mammor stöd i vardagen och hopp för framtiden.

EUROPA:

Pelle Hörnmark har fortsatt sitt arbete som ordförande i PEF (Pentecostal European Fellowship). Pelle har ett stort förtroende bland Pingstledarna i Europa och fungerar i sin tjänst som pastor för pastorer. Under sommaren och hösten kunde vi bland annat resa till Ryssland, Estland och Polen. I Polen medverkade Pelle i Polens motsvarighet till Pingst Pastor. Vi har under året kunnat stödja pastorer ekonomiskt i Vitryssland och vi understödjer församlingsarbete och socialt arbete med Romer i Rumänien.

Equip for Life, vår bibelskola på Cypern, har efter tre läsår utexaminerat runt 100 elever. Eleverna kommer främst från Sverige men även från Ryssland, Finland, Cypern och USA. Under hösten kunde vi även välkomna elever till ett andra år med fokus på mission, Equip for Impact. Lena och Andreas Pommer leder Equip på plats och gör en enastående insats. Många elever berättar om att bibelskolan har hjälpt dem att börja läsa och förstå Bibeln och att det i sin tur lett till ett fördjupat och förnyat böneliv och en mer levande och personlig relation till Gud.

Andreas Frankner

Pastor & missionsledare

Personal & Organisation 2021

Organisationen av verksamhet och personal så som den såg ut i september 2021 framgår av bilderna i bilaga 1-6 nedan.

FILADELFIKYRKAN STOCKHOLM

PLATS

Med hjärta för Stockholm För att nå hela Stockholm har Filadelfia verksamhet på flera platser. Den mest omfattande verksamheten finns på Rörstrand. På de andra enheterna är verksamheten olika omfattande. Det finns minst en ansvarig pastor på varje plats. Beroende på verksamhetens omfattning kan det sedan finnas flera pastorer med olika ansvarsområden.



FILADELFIKYRKAN STOCKHOLM

PASTORER PÅ PLATS

Pastorer och medarbetare På varje plats där Filadelfia bedriver verksamhet finns en pastor som har det övergripande ansvaret på den platsen. Därutöver kan det på varje plats finnas ytterligare medarbetare enligt nedan.



Programråden Filadelfias verksamhet består av många olika program. Dessa är indelade i sju stycken övergripande verksamhetsavdelningar, eller programråden.



BARN & FAMILJ

- SMASH:
 - Gudstjänst
 - Läger
 - Aktiviteter
 - Familjeaktiviteter



UNG

- FG (högstadiet):
 - Gudstjänst
 - Konfa
 - Aktiviteter
 - Läger
- FU (gymnasiet)
 - Gtj (Filla18)
 - Aktiviteter
 - Läger
- Studenter/Unga vuxna
 - Gudstjänst (Filla 18)
 - Aktiviteter



FÖRVALTNING

- Ekonomi
- Fastighet
- IT
- HR – personal
- Affärer och bolag



LEDNING

- Vision och ledning
- Gudstjänst och förkunnelse
- Undervisning och bibelstudier
- Bibelskola Sthlm
- Koordinering och samordning
- Nätverk och kontakter



FÖRSAMLINGSLIV

- Välkomnande
- Alpha
- Socialt arbete inkl Akalla
- Smågrupper
- Kvällsbibelskola
- Bönetjänst
- Själavård
- Medlemsfrågor
- Volontärutbildning
- Seniorer



MISSION & PIONJÄR

- De minst nådda
- De mest utsatta
- Filadelfias missionärer
- Bibelskola Equip
- Relationer i världen
- Församlingsplantering och pionjärbete



KREATIV

- Musik och gudstjänst
- Event och konserter
- Produktion
- Kommunikation (strategi, information, SoMe)
- Filadelfia Online



ANTON AHLMARK

Pastor med ansvar för
ungdom och unga vuxna



LENA TELLEBO

Pastor med ansvar för
församlingsliv



ELLA-STINA WENDLE

Pastor med ansvar för barn
och familj



NIKLAS PIENSOHO

Pastor och föreståndare



FRIDA GULDSTRAND

Kreativ Ledare




SÖREN ESKILSSON

VD/Förvaltningschef



ANDREAS FRANKNER

Missionsledare och pionjärpastor



SÖREN ESKILSSON



ANNA LYTH,
ekonom




AMANDA ZAKRISON,
ekonomiassistent



PONTUS RYDEBJÖRK (FCC),
Fastighetstekniker

Övriga anställda i Filadelfias bolag




ANDREAS FRANKNER



PELLE HÖRNMARK,
missionär



LENA OCH ANDREAS POMMER,
missionärer



ELLA-STINA WENDLE



SOPHIE LUNDBERG,
barnledare



VAKANT,
Barnledare



NIKLAS PIENSOHO



CLAS NEWMAN,
biträdande föreståndare



FRIDA GULDSTRAND

Gudstjänst, musik, produktion



SARA SVAHN,
Kommunikatör



FRIDA ÖDLING,
grafiker



VAKANT,
webansvarig



ANTON AHLMARK

Filla18, unga vuxna, studenter



M BORGENVIK,
Tonårspastor (FG)



GUSTAV BJÖRK
Ungdomsledare (Gy)



ELIN JOHANSSON,
Ungdomsledare (Gy)



LENA TELLEBO

Själavård, medlemsvård, bönekvällar, vårdar



ANNA-LENA JOHANSSON
seniorer



PHRIDA LINDBLAD
koordinator



JOSEF MARTI, pastor m ansvar för vägen in
(Gästlounge, Alpha och Socialt arbete - Akalla)



RONNIE NORLING
själavård



STEFAN SIGFRIDS, pastor med ansvar för
vägen vidare - Lärjungaskap och Ledarskap
(smågrupper och kvällsbibelskola)

PROGRAMOMRÅDEN

PLATSER



KREATIV



MISSION & PIONJÄR



BARN & FAMILJ



LEDNING



UNG



FÖRSAMLINGSLIV



FÖRVALTNING



FCC



DRAKUDDEN



BERGAKYRKAN



MÄLARÖKYRKAN



KYRKORNAS
SECOND HAND



TYRESÖ PINGST



PMU
SECOND HAND



LP-KONTAKTEN